

Hallo mensjes

Ons verslag gaat over het klooster in ter apel.

We hadden er sochtends al veel zin in.

We werden ontvangen door twee vriendelijke vrouwen met een beetje aparte kleren aan, het zag er leuk uit. We kregen eers ts een beetje uitleg over het klooster. Een van ons die het laatste jarig is geweest (Jurgen) mocht het klooster open doen met de grote sleutel het lukte Jurgen eerst niet maar later wel. We gingen naar binnen en legden onze tassen in de hoek en onze jassen hingen we aan de kapstok en toen kregen we een aparte kleding aan, het was best wel warm. We gingen toen naar een zaaltje daar deden we het pak aan, en kregen we uitleg over het klooster bijv wat ze allemaal deden. We gingen toen naar boven het was daar erg koud. We werden daar opgesplitst en gingen toen de slaapkamers in. Het was een erg klein bed, en de kamer was ook best wel klein. We kregen toen uitleg over hoe ze sliepen, en hoe ze in bed lagen toen ze ziek waren. we gingen toen naar de kerk het was heel interessant. er was ook een haan uit de tweede wereldoorlog met kogelgaten. Toen gingen we naar een zaal waar we uitleg kregen over de kleding. Daarna gingen we een speurtocht doen met foto's er waren drie speurtochten maar omdat we in tijdnood zaten deden we er maar in de speurtocht deden we in groepjes, daarna keken we nog een korte film. Toen dat klaar was gingen we terug naar school het was heel erg leuk

Groetjes van Marissa en Laura

ons verslag klooster
Jurgen die nippie fietste
naast Teun
en Ivan fietste met Levi
Jurgen mocht de deur open doen
toen we binnenkwamen legden
we onze tassen neer en deden
onze jassen uit en moesten we andere
kleden aan onze gidsen droegen
ook die kleden alleen in andere kleuren
we kregen een rondleiding door het klooster we gingen we gingen als eerste
in 2 slaapkamers en toen gingen we naar
de kerk en toen naar een zaal waar Jurgen en Teun aan het hoofd van
de tafel zaten en toen deden we
een speurtocht die was lolliq
maar toen was het tijd om naar huis
te gaan { :) : } : {

het klooster

We gingen op de fiets naar het klooster in Ter Apel. We waren een beetje te vroeg. En kwamen twee middeleeuwse vrouwen aan. Ze vertelden dat er een speciale sleutel was. Jurgen mocht de deur open doen. Toen we binnenkwamen kregen kloosterkleren aan. Het was een soort van lange schortjurk. Een kraag dat zwarte pietten aan hebben, maar dat was nog niet alles we kregen ook een knoopriem om zonder gespen. Daarna moesten we in de kappelzaal en werd alles uitgelegd over het klooster. We gingen daarna naar de slaapkamers. We keken ook nog even bij het dak van de gangen. Ze hadden een speciale sleutelsteen, maar als die er uit was stortte alles in! Vervolgens gingen we weer naar de kamers. Ze hadden speciale bedden met stro, hooi en veren. Ze zaten in de bedden, want ze waren bang dat al het bloed naar het hoofd stroomt. Daarna konden we zien hoe de muren zijn gemaakt. Daarna gingen we naar een glazen ruimte waar we niet in mochten. Daar zagen we de bijbel, maar er stond ook iets wat er niet mocht staan een kaars! Toen gingen we een speurtocht doen en we hadden heel veel lol. Daarna gingen we weer naar school fietsen dit was ons verslag over het klooster in Ter Apel.

Sanne

&

Yvana

Het klooster Levi en Jesper

We gingen fietsen naar het klooster en het ging goed.

We waren te vroeg dus mochten we eten, drinken en spelen.

Een paar minuten later kwamen er twee gidsen met middeleeuwse kleren ons ophalen.

Jurgen mocht met een grote sleutel de deur open doen en konden we naar binnen.

We kregen middeleeuwse kleren aan en deden het aan in de kapittelzaal.

Daarna werden we in tweeën gesplitst en rondgeleid door het klooster.

Ons deel van de groep ging eerst naar de slaapkamer.

Er zaten geen glazen in de ramen.

Het bed was gemaakt van stro en hooi.

Toen moesten we naar de ziekenzaal.

We mochten liggen in de bedden en we hoorden wat broeder jakobus allemaal gedaan had.

Daarna gingen we naar de kerk.

Daar was een grote zaal met veel zitplekken en er was ook een machine waar kerkmuziek uitkomt.

In de gang was een haan die je op het dak kunt zetten.

Hij kwam uit de tijd van monniken en ridders en er zaten echte kogelgaten in.

En er was een zaal waar kleding van de koningsheren was en daar was een grote kast de naam van de zaal ken ik niet meer. :(

En toen gingen we een soort vragenlijst/quiz invullen dat was leuk, we deden het volgens mij in 4 groepen.

En toen was het voorbij er was geen ruzie en het was heel leuk.

:) Einde

Verslag klooster

Ik vind het een heel mooi klooster. Je kan er veel doen zoals, speurtochten en je kan van een gids een rondleiding krijgen. We liepen door de kruidentuin en ze hebben heel veel kruiden. We gingen als een van de eerste dingen naar de slaapzalen. Bij de slaapzalen konden de zieke mensen liggen en die kregen kruiden om beter te worden. En als je ziek was kon je uit een raampje in de ziekenzaal mee bidden. Ze gingen vroeger ook zingen bij de kerk en als mensen een beetje moe werd konden ze op koorbanken een beetje hangen en daar stonden verschillende hoofden op. Als je beneden bent zie je een heel mooi plafond, dat is een kruisgang. als je boven bent dan zie je hoe ze zijn gemaakt. Er was ook een oude haan die in de oorlog eraf is geschoten en de kogelgaten zaten er nog in maar er is al weer een nieuwe op het dak gekomen, in de oude kip zat de bouwtekening. Gelukkig is de bouwtekening er nog. Als de monniken moesten eten gingen ze naar de eetzaal. Daar moesten ze stil zijn. Degene die als laatst de eetzaal in kwam moest het kleine trappetje inklappen. Er was één iemand die wel mocht praten tijdens het eten.

Dit was het verslag van Kylian en Britte :)

HET KLOOSTER TER APEL.

We gingen naar het klooster op de fiets. We werden ontvangen door 2 aardige vrouwen in middeleeuwse kleding uit de tijd van (monniken en ridders) .We kregen uitleg over het klooster en de geschiedenis van het klooster. Toen gingen naar binnen en het was heeeeeeeel koud. En kregen daarom rare kleding aan. Het was dikke stof gemaakt van (schapen) wol. We gingen naar 2 kamers zonder ramen. En 1 van die kamers was voor de zieken mensen. Je had pispotten, daar plassen en poepen mensen in. (heel vies). Toen gingen we naar de kerken. Er was een oud gedeelte en een nieuw gedeelte. En de nieuwe kerk wordt op zondag nog gebruikt. Daarna gingen we de speurtocht doen en zagen we een haan uit de tweede wereldoorlog dus die was beschoten met kogels en er zaten kogelgaten in. En toen zagen we een filmpje. En er was een kruidentuin .Daar werden mensen in begraven.