

## Een herinnering aan Klooster Ter Apel

Denkend aan Klooster Ter Apel  
zie ik mooi verklede mensen  
en oude bakstenen van het gebouw  
ik zie Maria in de kerk en een kruidentuin  
de haan vol met kogelgaten en veel vogeltjes van klei  
een bed van stro en veel ouderwetse spullen zo mooi



ook kaarsen  
en mooie gekleurde ramen  
veel kinderen met een habijt  
Denkend aan het klooster in ter Apel  
hoor ik de echo in de kerk en Latijns gezang van de Kruisheren  
dat mooi klinkt  
de bel die hard luidt en het woord kruisgang  
de kinderen die in de gang lopen en de oude houten vloer kraken  
de stilte die de kamer in glijdt  
Denkend aan het klooster in ter Apel  
ruik ik een mufte geur op de zolder  
en lekkere munt en zoete honing aan mijn vinger  
ik ruik de inkt van het scriptorium en de kruiden in de slaapcel

Denkend aan het klooster Ter Apel  
proef ik de honing van het schaaltje en mijn fruit uit mijn trommel  
en proef ik de geschiedenis  
Denkend aan het klooster Ter Apel  
voel ik oude stenen als schuurpapier  
en voel ik het stro in de matras en de zachte stof van het habijt  
lekker warm  
het is nu heel anders dan 500 jaren geleden

